

bi'SAYFA

Bütün çabam
kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır.

Montaigne

İnsan

İnsan, yaratılmışların en yücesi, kendisinden en alçak davranışları dahi bekletir olmuş. Başlarda işler, bu denli sarp sarmış değildi. Günden güne olmuştur, günden güne alçalmıştır yücelikten. Fakat bu evrimde bir tezatlık yok mu? Gitgide insanlaşmamız gerekmiyor muydu? Günden güne belimizin doğrulması, her geçen gün omurgalarımızın daha da sağlamlaşması, dikleşmesi gerekmiyor muydu? Teoride kabul edileni ve kabul ettirilmek isteneni böyle değil miydi? Hayır, ben kabul etmiyorum evrimi! En azından insanlaşmaevrimini reddediyorum. Her geçen saniye de beni haklılaştırıyor. Bu haklılık, beni keyiflendirmiyor ya da haklı çıkıyor olmaktan dolayı kendimle onur ve gurur duymuyorum, böbürlenmiyorum. Hatta keşke sizin dediğiniz gibi olsaydı, teoride kalmasaydı fikirleriniz. En omurgasızlarımız dahi, zamanın müdahalelerine engel olamayarak birer omurgaya sahip olabilselerdi. Herkes, "safinsanlığa" kavuşmak namına bir şeyler yapsaydı da bu bireysel çalışmaların olumlu neticelerine hep birlikte ulaşabilseydik. Herkes önce kendi insanlığını kazanmalıydı. Hem zaten o zaman insanlık da kurtulmuş olacaktı.

Daha yaşanabilir bir dünya başka türlü kurulamaz

SÜHEYLA BİLGİN

Mahkeme

Kalemimi defterinin üzerine bıraktı.
Geriye yaşlandı. Diğer eliyle gözlerini ovuşturdu. Ağzı kapalı ofladı - burnundan-. Bir tutarsızlık var. Çocuk kötülük bilmiyor. Saf kötülük olmaz. Saflık, iyiliktir.
Çocuğa kötülük öğretiliyor. Ve çocuk o andan sonra yalnızca büyüyor. Fakat sırf büyüdüğü için işlediği suç, yalnızca özünde saf ama birilerince kirletilmiş, davranış bozuklukları öğretilmiş, kötülüğe meyillendirilip cesaretlendirilmiş kalbiyle, ömrünün neredeyse tamamını yaşamak üzere, büyümeye bırakılan çocuk, hakikaten tek suçlu mudur? Ev sahibinin hiç mi suçu yok? En azından bu davada bazı kanunların dışına çıkılamaz mı? Hukuk üstündür. Ama insan daha üstündür. İnsan meydana getirmiştir hukuku. Daha adil bir yargılama talep ediyorum Hakim Bey!

TAHİR SOLMAZ

İki Haftalık
Kültür ve Edebiyat Dergisi
Sahibi ve Editörü: Samet KARA
Yıl: 1
Sayı: 16
2023/Kasım 15

Diğer

Belli belirsiz sınırlarda,
ufukta
Bambaşka diyarlar,
renkler dolu ama
Saran bedenimizi,
benzi sarartan
Dünyanın yasaları,
yasakları var
Zamanla benliğimizi
oluşturan.
Hayatın diğer yanı da var
Baharın kışı,
yağmurun güneşi
Aydınlığın da karanlığı
geceyi donatan.
Yaşamadıklarımızı,
Çizginin diğer ucunda
Seçemediklerimiz, ihtimaller
var.

MÜJGAN

Günaydın

Sabah, uğruna uyanmaya değer bir şeyler olduğu vakit sabahtır. Ve günaydın, böylesi sabahlara uyananlara söylenir, söylenmelidir. Günaydın, hakkedilmelidir. Hakikaten günü aydın olmalıdır insanın, en azından "- Günaydın!" denilen insanın. Her önüne gelene, her rastgele karşılaşılan gelişigüzel "- Günaydın!" denmez. Ben, bugün günaydını hakke diyorum. Tüm günaydınlarınız başım gözüm üstüne! Var olunuz, eksik olmayınız! Ayın aymış günümü, bir daha karartmayın. Karartmak isteyenlere çanak tutmayın, destek olmayın. Yaşatın beni yaşayabilmek uğruna sayısız engel aştığım aydınlığımda! Esirgemeyin benden, çok görmeyin bana bu kadarını. Yaşatın! Yaşatın!

MUHSİN ATAGÜL

Kin

Kanımda dolaşan kin, koyu kırmızıyla karışık kalbimi yoracak kadar acizim. Düşünsel çıkmazlardan kaçamaz oldum. Bilmiyorum kurtuluşum yakın mı, kaç sefer daha ummaktan bitkin düşerim .Tek bildiğim bu derin girdap hızla dönüp beni içine aldı, başımı döndürüp zihnimi bulanıklaştırdı. İçinde bulduğum halden çıkmak için her adımmda daha da çekildim girdaba. Bana anlatılan bir şeyler vardı, anlamadım. Yaratıcı beni korumaya mı çalışıyordu ?

FERİDE KAYGUSUZ

Yasal Sorumluluk

bi'SAYFA Dergisi'nde yayımlanan yazıların baki ve etik sorumlulukları yazarlara aittir. Yazarlar tarafından öne sürülen fikirler, derginin görüşünü yansıtmaz.